

Je terras inrichten doe je zo!

Terrasjes, wie houdt er niet van? Het leuke is dat je ook bij je thuis volop kan genieten van het ultieme terrasgevoel. Onze Wonen-experte Eliza De Waele geeft tips!

Terwijl ik dit schrijf, regent het weer buiten. De voorbije dagen konden we wel genieten van heerlijk zomers weer en trok ik naar de beachbar, naar het strand: heerlijk genieten. Ik denk dat dat ook onze zomer echt getypeerd heeft dit jaar: enkele dagen herfst in ruil voor enkele dagen zomer. En eerlijk gezegd hoor je mij daarover niet per se klagen.

Mensen die mijn blog volgen, zullen weten dat ik een grijs-madam ben. Ik hou niet zo van uitersten en ben ook een eeuwige twijfelaar. Voor mij zit alles meestal *ergenstussenin*. Vandaar de naam van de blog ook. Ik denk dat ik daarom ook meest van al hou van de lente en de herfst. Geef mij maar die zachte najaarszon, wekenlang dertig graden dat is niet aan mij besteed. Op de een of andere manier krijg ik dan ook niks gedaan. Niet voor de blog, niet in mijn huishouden; alles blijft verlamd liggen. Dus die dagjes afwisseling deze zomer waren bij mij welgekomen. Ze vormden een sterk team: enkele productieve dagen in ruil voor enkele dagen zomers genieten. Dat genieten gebeurde dit jaar ook vaker thuis. Logisch ook,

“Wij kozen voor een vrij groot leefterras”



want sinds dit voorjaar beschikken wij hier over een echt terras en dat is zo'n verademing. We kozen voor een vrij groot leefterras. Het lief wilde vooral een grote oppervlakte, omdat je aan een terras eenmaal niet zo gemakkelijk kunt bijbouwen of uitbreiden. In eerste instantie was ik daar wat bang voor, ik hou nogal van veel groen en vreesde dat het terras zou overheersen. Maar uiteindelijk is het een kwestie van de tuin ook op het terras te brengen. We hielden er ondertussen al bbq's en minifeestjes en soms genoten we ook van gewoon rondhangen in de zon, het lief en ik.

En toch verlang ik stiekem al een beetje naar die eerste najaarszon, dat eerste wondermoose geelverkleurde blad. Ik zie mezelf al liggen met een dekentje in onze loungezetel, met een boek in de hand en onze baby in de buik. Dit najaar wordt voor mij extra magisch met die eerste zwangerschap en ik hoop, lieve lezer, dat die najaarszon, die indian summer, jullie even goed mag doen als mij. Dat jullie er even intens van kunnen genieten, ergens in Vlaanderen, op jullie eigen terras.

Eliza

VIER TIPS VOOR EEN PRACHTIG TERRAS

1

Ga voor hout



We hebben veel zaken overwogen, maar persoonlijk vind ik dat hout nog altijd het gezelligst is en een natuurlijke look geeft aan je terras. Ook in Scandinavische landen wordt bijna steevast voor hout gekozen. Naast de keuze voor hout op zich moesten we dan ook nog een keuze maken welke houtsoort op ons terras zou komen. Een vereiste was dat het duurzaam zou zijn en dat het een PEFC-label draagt. Daarbovenop was ook het prijskaartje voor ons wel belangrijk. Met die drie pijlers in ons achterhoofd kwamen we vrij snel uit bij thermische grenen of essen. Dat is een goed alternatief voor exotisch hardhout, wat vaak heel erg duur en niet ecologisch is.

2

Werk in leefhoeken

Een trend die we vandaag vaak zien op sociaalnetwerksite Pinterest zijn leefhoeken. Het terras is niet meer enkel de eettafel met wat stoelen. Neen, mensen willen van de zon kunnen genieten of gezellig van een drankje met vrienden. Wij kozen voor drie hoeken. Een zonhoek, een loungehoek en een eethoek. Die hoeken maken het terras ook interessant. Er valt veel te zien en te beleven en dat nodigt uit.



3

Verlichting



Denk bij het indelen van je terras ook na over verlichting. In een loungehoek zit je vaak 's avonds en dan is het wel gezellig dat je wat licht kunt aansteken als dat nodig is. Hang een leuke lichtslinger of bevestig verlichting aan de muur. Tegenwoordig heb je trouwens ook veel verlichting op zonne-energie waar je zelfs helemaal geen elektriciteit voor nodig hebt.

4

Accessoires!

Aankleden en gezellig maken doe je met kussens, plaids en heel veel planten. Durf daarin ook voor kleur te gaan. De zomer is tenslotte vrolijk en dan mag je al eens voor fel kiezen!



WEETJES

ELIZA DE WAELE

Blogt al vier jaar over interieur op www.ergenstussenin.be. Ze is maatschappelijk werker, maar maakte van haar interieurhobby ook haar (bij)beroep. Ze volgde een opleiding interieur en is actief als interieurstyliste voor tal van bedrijven en particulieren. Maandelijks deelt ze haar tips in Krant van West-Vlaanderen.

MIJN SHOPPINGLIST

Terras: thermisch behandeld grenen bij Woodstox // lounge-meubel: Alibert outdoor // ligzetels: Lafuma // Tafelset: Extremis // Plantenbakken: Elho // Lichtslinger: House Doctor via Bliss // witte loungestoel: IKEA // kussens en plaids: Mistral Home

ERGENSTUSSENIN.BE

Nog meer foto's en tips vind je op de blog.