



Eliza De Waele tacklede haar trap niet één maar twee keer. "Nu ik een donker- en een lichtgekleurde trap heb gehad, kan ik uit ervaring spreken: een lichte trap is véél gebruiksvriendelijker!" (Foto Hannes Verstraete)

De trap in een nieuw kleedje

Een mooi interieur, daar hoort ook een prachtige trap bij. Maar wat als het exemplaar in jouw huis gedateerd is en je geen budget hebt voor een nieuwe trap? Onze Wonen-experte Eliza De Waele vertelt je hoe je je trap nieuw leven kan inblazen.

Twee jaar na de aankoop van ons huis kunnen het lief en ik eindelijk zeggen dat we 'klaar' zijn met onze renovatie. En geloof me, dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Ons huis had namelijk een twintigtal jaar leeg gestaan, er was geen riolering, geen stromend water... Een renovatie om u tegen te zeggen dus! We hebben in die hele periode veel zelf gedaan. Het lief meer tijdens de afbraak- en ruwbouwwerken en ik meer achteraf. Muren schilderen, houten vloeren schuren en zelfs buitenmuren voegen; niks is me nog vreemd!

VLOEKEN, ZWETEN EN PUFFEN

Toch was er één klus waar ik echt ongelooflijk bij heb gevloekt, gezweet en gepuift. Onze trap. Mensen die al eens zelf een trap gerenoveerd hebben, weten hiermee al perfect wat ik bedoel waarschijnlijk. Die trap was echt mijn aartsvijand. Gelukkig was er mijn mama, die hem bijna volledig heeft afgeschuurd. Drie wrijfmachines en afbijtmiddel waren er nodig. Vervolgens ging er een behandeling tegen houtworm, primer en verf op. In totaal vijf lagen. VIJF maal twee verdiepingen! VIJF dus!

Nu goed, de trap was donkergrijs en daar waren we best blij mee. Een jaar nadien gingen we hier beneden aan het schilderen. Ook de gang moest een kleur krijgen. Jammer genoeg was het vrij onmogelijk om de trap af te plakken

met overal verfsplekken tot gevolg. Dus ging ik na een jaar nog maar eens de trap schilderen.



"De trap nog eens schilderen: ik verdien een standbeeld"

Je leest dat goed, amper een jaar na de eerste keer, ging ik opnieuw de confrontatie met de trap aan. Als er iets lastig is, lieve lezers, dan is het een trap schilderen. Zeker zo'n oude trap met veel tierlantijntjes. Ik verdien een standbeeld.

De trap is nu mooi lichtmuisgrijs en stiekem ben ik nu nog honderd keer blijer met de kleur dan daarvoor. De trap is veel lichter en daarmee ook de hele gang. Maar trappen schilderen daar begin ik nu dus echt NOOIT meer aan!

Eliza

VIER TIPS VOOR EEN MOOI GESCHILDERDE TRAP

1

Een goede voorbereiding

Iets waar ik zelf niet zo goed in ben: voorbereiding. Liefst van al zou ik gewoon de pot verf boven halen en schilderen. Niet dus! Schuur de trap goed af en kies hierbij schuurpapier met korrel 220. Ontstof en ontvet ook goed na het schuren en zorg dat alle randjes en kantjes zijn afgeplakt.

2

Op zoek naar de juiste kleur

Persoonlijk zou ik nooit meer voor een donkere trap kiezen. Je ziet er echt alles op liggen. Een trap in een lichte kleur is pakken onderhoudsvriendelijker en brengt rust. Haal kleurstesters en schilder op elke trede een streep van een bepaalde kleur. Na een week zul je zien dat je een duidelijke voorkeur hebt!

3

Na de verf komt de afwerking

Kies bovenop de verf voor een stevige afwerkingslaag. Een trap wordt sterk belopen, dus is het slim hem extra te beschermen tegen slijtage.

4

Schat aan ruimte onder de trap

Vergeet ook de ruimte onder de trap niet! Die kan je, mits een slimme indeling, pakken extra ruimte opleveren. Wij lieten er onze schrijnwerker kasten uit MDF in maken. Mijn droogkast, was, kuisgerief,... alles heeft er zijn kastje. Op Pinterest en op mijn blog vind je heel wat ideetjes.

ELIZA

Eliza De Waele blogt al meer dan 4 jaar over interieur op www.ergentussenin.be. Ze is maatschappelijk werkster, maar maakte van haar interieurhobby ook een (bij)beroep. Ze volgde een opleiding interieur en is actief als interieurstyliste voor tal van bedrijven en particulieren. Maandelijks deelt ze haar tips ook in Krant van West-Vlaanderen.