

(W422/42)



Achter de voorgevel schuilt een lange, lichte ruimte waarin keuken en woonkamer in elkaar overlopen. (Foto's Jozefien Eggermont)



Aan de straatkant ligt het kantoor van Elwin.

Binnenkijken bij blogster Eliza

KOKSIJDE  Op haar blog www.ergenstussenin.be toont Eliza De Waele de mooiste plekjes in haar huis, dat ze samen met haar vriend Elwin een jaar lang intensief verbouwde. “Inrichten laat mij niet los, ik ben er constant mee bezig. Ons huis is de ideale plek om me uit te leven”, vertelt Eliza die vanaf volgende week als woon-experte haar interieurtips ook in deze krant deelt.



“Door te spelen met accessoires kan je per seizoen een aangepaste sfeer in huis creëren.”

DOOR JOZEFIE EGGERMONT • Na respectievelijk zes en tien jaar wonen in Gent keerden Eliza Dewaele en haar vriend Elwin Van Herck terug naar hun roots in Koksijde. Toen ze samen op zoek gingen naar een huis, was het al snel duidelijk dat het de kust zou zijn. “We houden allebei van de dynamiek van een stad. En tegelijk wilden we de zee op een boogscheut hebben”, duidt Eliza. “Een nieuwbouwwoning hadden we niet voor ogen, we wilden graag een oude woning waar we onze eigen stempel konden op drukken.” De drukke straat waarin het huis ligt, vergeet je helemaal eens je binnen bent. Tegelijk is het ook verbazend hoeveel ruimte er achter de smalle gevel schuilt. “Het oorspronkelijke huis was niet zo groot”, legt Eliza uit. “Twintig jaar lang stond het leeg voor er een openbare verkoop werd gehouden, dat kan al tellen. Toch konden we door alle mankementen heen het potentieel zien. Op de verkoop bleek heel veel volk op te dagen, maar toch konden we ons niet lang nadien officieel eigenaars noemen. Dat was in 2013.” En toen begon het nog maar voor het koppel. “Ik moet toegeven dat ik op een bepaald moment het bos niet meer door de bomen zag, maar gelukkig wist mijn vriend van aanpakken. We hebben op nog geen jaar tijd alles verbouwd, dat is heel snel. Toen vond ik dat niet altijd leuk, maar achteraf ben ik heel blij met die tactiek. We hebben aan de zuidkant achteraan een groot volume bijgebouwd. Daarin huizen de keuken en de woonkamer. Buiten vind je een mooie stadstuin, die we momenteel aan het aanleggen zijn.”

DESIGN VS. IKEA

Je huis ‘slim’ inrichten, dat vindt Eliza de beste aanpak: “Mooie interieurs hoeven geen stukken van mensen te kosten. Ik blader heel graag in interieurboekjes, maar het is vaak zo duur dat het echt onbereikbaar is. Dat wil ik niet. Door creatief te denken, kan je tot verrassende resultaten komen. Proberen is de boodschap.” Die tactiek paste Eliza zelf ook toe. In de woonkamer staat de oude klerkast van haar mama. “Mocht mijn oma dat zien, ze zou het absoluut niet goedkeuren”, lacht Eliza. “Maar je mag best de platgetreden paden verlaten. Ons interieur is een mix van Ikea, gekregen spullen en duurdere designstukken. Met weinig kan je veel doen, als je maar een portie lef toont.”

Regel nummer één vindt Eliza een blank canvas. “Een leefruimte kan je vlot inrichten als je muren, deuren en vloer relatief neutraal is. Je kan spelen met accessoires. Die zijn goedkoper om te vervangen en geven meteen een andere sfeer. Van een accentmuur ben ik dan ook geen fan. Die trekt te veel aandacht en bepaalt de ruimte sterk. Dat hou je dus beter voor een kleine ruimte zoals het toilet. In ons toilet heb ik me helemaal laten gaan, onze persoonlijkheid vind je nu zelfs in het kleinste kamertje terug.”

Dat keuken en woonkamer naadloos in elkaar overlopen, is een bewuste keuze: “Ik heb een grote familie en nodig hen heel graag uit om te komen eten. Omdat onze leefruimte lang is, kunnen we perfect een lange tafel zetten waar iedereen een plaatsje heeft. Dat is leuk. En ik kan ook gesprekken blijven volgen als ik in de keuken bezig ben. Bovendien kan het schuifraam helemaal open: binnen wordt buiten en vice versa. Dat ruimtegevoel heb ik nodig, ik wil kunnen ademen.”

FRISSE IDEEËN

Hoe slopend – letterlijk en figuurlijk – het grootse renovatieproject ook was, toch denkt Eliza niet dat het het laatste is. “Nu we stilaan ook de afwerkingsfase mogen afronden, moeten mijn vriend en ik de kriebel onderdrukken om toch niet ooit opnieuw zo’n project te starten. Ik woon hier enorm graag en zou het moeilijk vinden om afscheid te nemen. Maar door mijn blog en het interieuradvies dat ik geef, ben ik heel vaak met wonen bezig. Ik heb al weer heel wat frisse ideeën”, lacht ze.

(W422/43)



De slaapkamer ligt in de nok van het dak, in het oorspronkelijke huis. "Toen ik even op reis was, installeerde Elwin twee dakramen en plots kreeg de kamer veel meer waarde."



De dressing ligt aan de straatkant, net naast de badkamer.



De inrichting van het kleinste kamertje mag al eens wat uit de band springen.



"Met je interieur kan je oneindig veel kanten uit", meent Eliza. "Zolang je maar start met een neutrale ruimte."



Mama's oude kleerkast heeft een plaats in de woonkamer gekregen.



De krukjes aan het keukeneiland zijn een vintage vondst.



• Eliza De Waele (28) woont samen met haar vriend Elwin Van Herck (38) in Koksijde.
• Ze behaalde een bachelor communicatie en een bachelor maatschappelijk

maatschappelijk werker bij MPI Westhoek.
• Eliza houdt van bloggen, interieurs, schrijven en fotografie. Op haar blog www.ergentussenin.be spot ze de laatste trends.

Vanaf volgende week geeft Eliza De Waele om de vier weken haar tips voor een fijn interieur in *Krant van West-Vlaanderen*.