

# Van kerst- naar wintersfeer



Ondertussen zit Kerstmis er alweer op. Stiekem vind ik dat echt jammer. Ik ben een kerstmens. De gezelligheid, het samenzijn met familie, je leuk uitdossen en de perfecte cadeautjes uitzoeken... Het hoort er allemaal bij en ik kan er zo van genieten. Je kleedt in die periode je huis ook extra gezellig aan. Lichtjes en kaarsen doen overuren. Tot we plots in de eerste of tweede week van januari aanbelanden, voor mij een koude douche. Om de een of andere reden moet dan al dat gerief weer in dozen, gaat de boom weg, dag gezelligheid en lichtjes. Die eerste dagen voelt mijn huis altijd zo verdomd kaal aan. Precies alsof ik iets mis. Vaak zet ik dan een plant op de plaats van de boom, om die leegte op te vangen.

Maar dit jaar dacht ik: misschien moeten we de overgang gewoon verzachten. Oké, kerst is voorbij en de typische kerstspullen moeten er dan uit. Maar je kunt ook heel wat decoratie nog even laten staan. Klinkt goed, niet?

Eliza

## WAT MOET JE ZEKER GEZIEN/GEDAAN HEBBEN

1

### Floating frames

Floating frames blijven hip én zijn supereenvoudig zelf te maken. Koop twee identieke kaders met een dunne boord. Verwijder de kartonnen achterkant, en poets de glasaampjes zorgvuldig. Schik wat wintergroen op het raampje in het kader, leg er het glas van het tweede kader op en sluit het kader met de hulp van de metalen ploistukjes. Ik maakte ze met wintergroen speciaal voor kerst, maar ook nu de feestdagen (bijna) voorbij zijn, kunnen die kadertjes eigenlijk perfect nog even blijven staan. Uiteindelijk gaat het om wintergroen en die winter is nog lang niet voorbij hé?



2

### Kransen na kerst



Kransen horen ook bij kerst. Aan onze voordeur hangt elk jaar eentje. Ik waagde me deze keer ook aan een eucalyptuskrans. Een trend op sociale media! In Dille en Kamille haalde ik een ijzeren cirkelvorm en daar draaide ik heel eenvoudig eucalyptustakken rond. Op het eind heb ik het geheel wat verstevigd met ijzerdraad: et voila! Ik ben zo blij met het resultaat! De krans aan onze voordeur gaat weer voor een jaar de zolder op (het is vals groen), maar de eucalyptuskrans blijft hier nog even hangen. Ondertussen zijn de blaadjes wel verdroogd, maar ook dat heeft zijn charme. En wie weet, misschien maak ik nog wel een nieuw exemplaar. Het kost namelijk centen noch moeite.

3

### Onder de stolp

Een stolp is ook een heel dankbaar deco-object. Je vindt ze tegenwoordig in bijna elke interieurwinkel en ze kosten echt heel weinig (als je wat uitkijkt). Ik plaatste er hier wat eucalyptus, kleine kerstballetjes en een superschattig hertje onder. Ook deze stolp blijft nog even staan. Dat hertje is zóóó schattig en nu kan ik ook nog even genieten van die schattige mini-kerstballetjes.



4

### Het Hoge Noorden



Zoals jullie weten ben ik over het algemeen heel erg fan van de Scandinavische woon- en lifestyle. In de winter zeker. Veel wit (om de donkere dagen te bestrijden), kaarsen, warme wollige plaids, een leuk tapijt op de grond... Voeg daarbij een goed boek en een zalige tas koffie of thee en je bent meteen in de juiste mood. In het Noorden zijn ze keien in het creëren van een gezellige wintersfeer. Ook deze houten rendieren passen perfect in dit plaatje. Ik had er eerst bij de kerstboom staan. Maar nu de boom verdwijnt krijgen deze pronkstukken een nieuwe plek in mijn interieur.

## WEETJES

**SHOPPING**  
Vorm voor eucalyptuskransen: Dille & Kamille • Rendieren: Atelier Pierre • Stolp: decogroothandel Vander-vennet • Bambi onder stolp: Flying Tiger

**ELIZA DE WAELE**  
blogt al vier jaar over interieur op [www.ergengustussenin.be](http://www.ergengustussenin.be). Ze is maaatschappelijk werkster, maar maakte van haar interieurhobby ook haar (bij)beroep. Ze volgde een opleiding interieur en is actief als interieurstyliste voor tal van bedrijven en particulieren. Maandelijks deelt ze haar tips in Krant van West-Vlaanderen.

