

(W422/29)



Zo schilder je je keuken

Als er tot voor kort één ruimte in ons huis was waar ik me mateloos aan stoorde, was het onze keuken wel. In het hele huis gingen we voor een zachte, lichte en Scandinavische sfeer. Dat wilde ik graag compenseren door voor een zwarte keuken met betonnen werkblad te kiezen.

Op Pinterest en in de boekjes vind ik dat altijd zo mooi, die zwarte keukens. Waar ik toen geen rekening mee hield, is dat die vaak geplaatst worden in ruimtes waar veel licht en een lichte of zelfs witte vloer is. Bij ons ligt in de keuken een zwarte vloer en is, in vergelijking met de rest van het huis, niet zo heel veel natuurlijk licht aanwezig. Mijn keuken voelde voor mij dus aan als een zwarte doos in een licht huis. Lang hebben we erover getwijfeld om over onze zwarte tegels een witte vloer te gieten, ook al omdat die tegelvloer niet ons ding blijkt te zijn. Gezien dat nogal een grote kost zou zijn, stapten we daar voorlopig van af. Een andere optie was de keuken schilderen. We hebben een Ikea-keuken met een werkblad dat we op maat lieten maken bij Enjoy Concrete in Veurne. Hij staat er nu een tweetal jaar, je kunt je dus voorstellen dat velen me echt gek verklaarden toen ik uiteindelijk besliste hem effectief te gaan schilderen. Gelukkig kijkt mijn lief al niet meer zo raar op wanneer ik weer eens met een zot interieurplan afkom. Dus, in december ont-rimde ik de hele keuken en ging ik aan de slag met de verfkwast.

Uiteindelijk ging dat schilderen heel vlot. De kasten kregen een speciale hechtingsprimer, vervolgens twee laagjes witte verf en een laagje kleurloze vernis. Ik kan jullie niet zeggen hoe blij ik ben dat ik dit heb gedaan! De keuken past nu zoveel beter in het geheel van onze woonruimte. Hij voelt zoveel lichter en aangenamer aan. En oké, een spiksplinternieuwe keuken schilderen na twee jaar is een vrij zot plan, maar het leven is toch te kort om je te storen aan zulke dingen? Beter de zaken aanpakken en daarna blij zijn met je nieuwe ruimte dan je telkens slecht te voelen als je naar je keuken kijkt.

ZELF OOK AAN DE SLAG? HIER MIJN TIPS:

1. Een van de belangrijkste zaken aan schilderen is **de voorbereiding**. Die neemt heel wat tijd in beslag, maar zorgt ervoor dat je achteraf veel fijner en mooier kunt werken. Maak de kasten leeg en ontvet de deurtjes goed. Plak alles goed af, bij voorkeur met tape voor gevoelige ondergrond.

2. Naast de voorbereiding is ook **de primer** van levensbelang. Zeker bij iets als de keukenkasten. Ga na uit welk materiaal de keuken is gemaakt en kies in functie daarvan een goede

primer. Je primer zorgt ervoor dat de verf gaat hechten en dus niet na verloop van tijd gaat schilferen of loskomen. Ik gebruikte een primer met extra hechting van Levis.

3. Denk goed na over **de kleur**. Zorg dat die gebruiksvriendelijk is. Op donkere effen kasten bijvoorbeeld zie je heel gemakkelijk vuil en vingerplekken. Kies een kleur in harmonie met de rest van de ruimte en neem daarvoor je tijd. Leg enkele kleuropties (staaltjes) enkele weken in de keuken en kijk er elke dag naar. Evalueer of je na enkele weken nog altijd voor dezelfde tint wil gaan.

4. Iets waar heel veel mensen amper over nadenken, zijn **de kastgrepen**. Nochtans zijn ze van groot belang, ze beïnvloeden de sfeer van de hele keuken. In mijn zoektocht ontdekte ik een geweldig leuke site: superfront.com. Een Scandinavisch bedrijf dat handgrepen en kastdeurtjes maakt om elke Ikea-kast te pimpen.

Eliza

» Shoplog: verf van Levis in de tint Stilness – handgrepen van model Pharmacy bij Superfront.com – keukenaccessoires van Brabantia.



Eliza De Waele blogt over interieur op www.ergensstussenin.be. Ze is maatschappelijk werkster, maar maakte van haar interieurhobby haar (bij)beroep. Maandelijks deelt ze hier haar tips.